

Wereldwinkel Roden

Februari 2019 - jaargang 10



kunst uit Kenia <18 cm> 14,95

Om ruimte te maken voor heel veel nieuwe producten hebben we veel aanbiedingen...

Kalender's **-50%**

Boeddha's en Yogi's **-40%**



....dat je voor jezelf geen Boeddha mag kopen is een Westerse fabel....



Eetstokjes uit Kenia 3,50

De Thai eten ook met lepel en vork maar voor noedels gebruiken ze eetstokjes. Wijzen met eetstokjes is onbeleefd. En je prikt er ook niet mee in je eten. Verder geef je met je eetstokjes geen eten door aan anderen. Maar wat heel gewoon is, is het kommetje met noedels onder je kin houden, terwijl je het met de stokjes leeg eet. Twee stokjes naast elkaar staan symbool voor een gelukkig leven samen. Daarom geven bruidsparen in Thailand vaak, bij wijze van herinnering, en setje eetstokjes mee aan hun gasten.



Kaartenstander "voor die speciale kaart van....." verschillende vormen en kleuren uit Kenia 3,75



Vrolijke kaarten per stuk voor 2,25 of 1,50 milieuvriendelijk drukwerk



Zoek je een bijzonder cadeau of een eyecatcher voor je inrichting? Die vind je bij ons!

Onze inkopers speuren altijd naar de mooiste fairtrade producten... een plezier voor jou en de producent!



Wereldwinkel Roden
Nieuwegeweg 7
9301 GP Roden 050-5010440

Maandag: 13.30 tot 17.00;
4 maart gesloten in verband met herinrichting
Dinsdag t/m vrijdag: 9.30 tot 17.00;
Zaterdag: 9.30 tot 17.00

Let op: tot 1 april zijn we geopend tot 17.00u

GEGEVENSBESCHERMING

Persoonsgegevens, verkregen door inschrijving op deze nieuwsbrief, worden niet met derden gedeeld. Lees [HIER](#) meer.